

De misleiding



Als waarheid

Een boek door: Sjouke van der Naalt

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door:



Iedereen is vrij om dit boek te delen met anderen. Ook mogen alle teksten worden overgenomen, wel met de voorwaarde dat er gelinkt wordt naar dit boek!

Mochten er toch nog vragen zijn, stuur mij dan een bericht via s.vandernaalt@live.nl.

Inleiding	4
De misleiding als waarheid.	6
Het gevolg	7
Stel je voor..	9
Een maatschappij op gevoel	10
Wetenschap als misleiding	12
Religie en Misleiding	14
Vrijheid School en Opleiding	16
De elite voert een oorlog tegen eigen bevolking	19
Verdraaide geschiedenis	21
Zonder haat ook geen gerechtigheid.	23
Zonder kennis ben jij ook niet bewapend	24
Een halve waarheid	26
Dingen zijn anders dan dat wij denken.	26
De waarheid der liefde	27
Een volk dat in wijsheid leeft is een aanstoot voor de elite	29
De massa leeft nog teveel in een sprookje	30
Probleem, crisis en oplossing	31
Angst is de sleutel tot gevoelsmatige macht	32
Het normaliseren van een bepaalde toestand	35
Het creëren van bewustzijn	36
Tot slot...	37

Inleiding

Als eerste zal ik mij voorstellen! Ik ben Sjouke van der Naalt en kom uit Friesland. Ik ben daar geboren en getogen. Wat heeft mij eigenlijk gedreven om dit boek te schrijven?

In de eerste plaats was ik niet eens van plan om een boek te schrijven. Ik weet van mijzelf dat ik hier en daar spelfouten maak. Maar toch bleef er iets in mij branden waardoor ik toch besloot om een boek te schrijven. Vaak werd ik bekritiseerd om mijn stijl van schrijven. Onder het mom van “Beschaafd Nederlands schrijven” hebben mensen mij vaak bekritiseerd.

Maar uiteindelijk heeft het mij niet weerhouden om dit boek te schrijven. Ik ben het zo zat dat er niemand is die aandacht besteed aan hoe misleiding precies werkt. Door mijn eigen levenservaring heb ik ontdekt hoe misleiding werkt. Het waren mijn eigen fouten die mij in lieten zien hoe de werkelijkheid in mekaar zit. Op alle vlakken heb ik vele teleurstellingen moeten doorstaan, maar het heeft mij wel gebracht tot nieuwe hoogtes!

Maar het is niet alleen door mijn levenservaring dat ik dingen ontdekte. Als kleine jongen kon ik eigenlijk nooit goed mee komen met leren. Ik had niets met school! Vaak deed ik mijn eigen zin op school. Ik wilde veel liever dingen uitzoeken op mijn eigen manier, maar dat werd altijd tegengehouden. Vanaf mijn jonge jaren zag ik het schoolsysteem al als mijn grote vijand! Ik was altijd tegendraads!

Pas toen ik van school af ging en aan het werk ging, begon ik mijzelf te ontwikkelen! Vanaf het moment, toen ik volledig aan het werk ging als lasser, begon ik de waarde van ware vrijheid te proeven. Ik zag het schoolsysteem als een gevangenis. Je moest alles doen volgens een bepaalde schema van school, en dat botste altijd met mijn binnenste, en ik kreeg er niets op terug! Ik zag werken als iets waar ik iets voor terug kreeg. Jawel, mijn eigen salaris!

Toen al was ik van mening dat een kind zich pas kan ontwikkelen wanneer deze het op eigen manier kan doen! Daarom ben ik ook voor een vrije school. Ga kijken waar een kind goed in is en ga daarin verder. Tegenwoordig werkt alles zo omslachtig waardoor een kind vaak omkomt in hun lesboeken! Een lesboek kan jou niet vertellen waar jij goed in bent. Indien je ergens goed in bent is het allang vastgelegd in jouw genen. Men zou op een speelse manier een kind moeten ontwikkelen, dan ga je hun talenten ontdekken. Immers; niet van wat je geleerd hebt uit boeken verdien je geld mee, maar met de talenten die jij bezit.

Wat ik dus zie is dat het schoolsysteem ware talenten van kinderen verdrukken en deze vervangt met kunstmatige talenten, waarvoor ze nooit hebben gekozen.

Een kind ontwikkeld zich niet door de hoeveelheid huiswerk dat het mee krijgt van school. Een kind ontwikkeld zich pas door eigen talenten te ontdekken, op een speelse manier! Vroeger zag je kinderen nog spelen, tegenwoordig is daar weinig meer tijd voor omdat het schoolsysteem steeds meer van hun eist. Is dat gezond!? Nee! Een kind ontwikkeld zich daardoor niet goed meer.

Wanneer zo'n kind ouder wordt ga je pas merken wat het schoolsysteem heeft gedaan met hun denken. Dan ga je ontdekken dat jouw kind een mening heeft ontwikkeld, niet uit zichzelf, maar door schoolboeken.

Leren lezen, schrijven en basis rekenen is voldoende voor een kind! Als je meent dat de regering knappe koppen wil dan heb je het mis! De regering wil een generatie hebben dat gemakkelijker te besturen is. Een volk dat gehersenspoeld is door het schoolsysteem heeft een mening ontwikkeld dat door de jarenlange hersenspoeling is gekweekt. Je zult merken aan dit soort mensen dat hun vragen altijd gebaseerd zijn op wat zij geleerd hebben.

Door de ergernis werd ik gedreven om dit boek te schrijven. Alles wat jij tegen zult komen in dit boek is gebaseerd op wat ik geleerd heb, niet door boeken, maar door eigen ervaring. Door de fouten die ik gemaakt heb, heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen.

Ik hoop dat dit boek jou zal helpen te gaan zoeken naar de waarheid!

De misleiding als waarheid.

Een leugen is gemakkelijker te ontrafelen dan misleiding. Misleiding is iets dat veel verder gaat. Misleiding wordt gebruikt door de TV, overheid en scholen. Misleiding maakt gebruik van de waarheid. Daarom dat mensen gemakkelijker vallen voor de misleiding.

Een kind dat beweerd iets niet gedaan te hebben, terwijl hij of zij wel iets heeft gedaan, dat noemen wij jokken of liegen, een leugen dus. Een kind wil namelijk niet iemand op verkeerde benen zetten. Een leugen zet mensen nog niet op verkeerde benen. Leugens worden gemaakt door mensen om hun eigen hachje te kunnen redden.

Misleiding is altijd opzoek naar mensen om ze op verkeerde benen te kunnen zetten, waardoor alleen hen, die anderen misleiden, er beter van worden. Denk aan de elite achter de schermen. Zij worden rijker over de ruggen van de armen. Daarmee bedoel ik niet alleen hen die fysiek arm zijn maar ook in hun verstand.

De misleiding zoekt altijd degenen op die zwakker in hun schoenen staan en door emotionele omstandigheden geen eigen mening hebben of een mening hebben laten aanpraten. Een gezonde mening wordt normaal gesproken altijd gevormd door levenservaring en gebeurtenissen. Maar niet iedereen bezit die eigenschap.

Als je met hoogopgeleiden praat dan merk je al snel dat hun mening heel anders is dan die van iemand die laagopgeleid is. Tegenwoordig krijg je een stempel omdat je laagopgeleid bent. Maar in feite gaat het er gewoon om dat deze groep mensen geen meelopers zijn met een bepaald systeem. Wie buiten de boot valt, hoort er in feite niet meer bij en worden daarom ook niet serieus genomen.

Iemand die hoogopgeleid is, is vaak al gevoelig voor de misleiding. Een hoogopgeleide gelooft in een kennis dat vanuit boeken wordt voorgeschoteld. Het gevaarlijke daarvan is dat hun kennis enkel gebaseerd is op wat hen is aangeleerd en niet vanuit levenservaring. Daardoor ontstaat er een kokervisie. Dat wil zeggen dat deze mensen niet naar links of rechts kunnen kijken. Hun focus ligt enkel op wat zij eens hebben geleerd vanuit hun opleiding, boeken, TV, media etc.

Dat is precies wat misleiding inhoudt. Misleiding leert jou het verkeerde aan. Maar omdat je er in groot gebracht bent, weet je gewoon niet beter dan dat het de waarheid is. De leerplicht is niets anders dan een verplichte langdurige periode van hersenspoeling waarin jouw mening wordt gevormd naar hetgeen jou wordt aangeleerd. Zowel op het gebied van geschiedenis, rekenen en lezen wordt er een bepaald beeld gecreëerd over het leven. Het begint bij kinderboeken die onschuldig lijken. Is het jou nooit opgevallen dat jonge kinderen tegenwoordig al zoveel huiswerk mee krijgen naar huis toe? Het is allemaal onderdeel van de

misleiding. Vergeet niet dat misleiding niet van de ene op de andere dag wordt overdragen. Daar gaat jaren overheen. Ons wordt verteld dat als een kind iets wil bereiken in hun leven, dat zij veel moeten gaan leren, en goed moeten opletten op school. Maar nooit heeft er iemand bij stil gestaan dat het niets meer is dan een kind misleiden. Immers, iedereen moet wel hun neuzen dezelfde kant uitstaan. Denk daarbij aan het leger. In het leger wordt je gewoon gedruild in een korte periode. Maar een kind wordt tegenwoordig meer dan een kwart van hun levensjaren misleid, op school.

Een kind dat niet meegaat in dat systeem zal worden bestempeld met iets. Concentratie problemen, ADHD en ga zo maar door. Omdat je als kind als het ware buiten boord valt pas je volgens de elite ook niet in hun systeem, en om deze groep af te scheiden worden ze gewoon in een bepaald hoekje gedrukt met de stempel “Niet serieus nemen”.

Het verschil met dit soort kinderen en kinderen die wel hoogopgeleid kunnen worden is dat kinderen die niet hoogopgeleid kunnen worden een natuurlijke mening creëren en daarbij zal hun kennis worden vermeerderd door de ervaringen die zij doorstaan in dit leven. Iemand die hoogopgeleid is, is van mening dat hij of zij niets meer te leren heeft en daardoor in kennis stil blijft staan. Echter, iemand die niet opgeleid is zal altijd zijn of haar kennis vermeerderen door de dingen die ze beleven in hun leven. Hun kennis is niet gebaseerd op wat hen aangeleerd is, maar van wat zij zelf hebben aangeleerd.

Het gevolg.

Mensen die hoogopgeleid zijn, zijn vaak ook niet voor rede vatbaar. Zij staan vaak alleen open voor hetgeen wat zij zich hebben laten aanleren.

Laagopgeleiden staan over het algemeen overal open voor. Daarmee bedoel ik dat er voor hen niets nieuws onder de zon is. Waar hogeropgeleiden zich vaak over zouden verbazen, daar zouden laagopgeleiden een antwoord op hebben.

Het gevolg is dat dit soort mensen nooit de waarheid zullen kennen zoals die is. Want hogeropgeleiden denken niet vanuit ervaring, maar vanuit kennis. En kennis is iets wat je aanleert van anderen. Ervaring is iets wat je zelf ontdekt.

De waarheid bij hogeropgeleiden is gebaseerd op een tunnelvisie. Een tunnelvisie wil zeggen dat je de rest om je heen niet ziet. Je ziet enkel van wat jou is aangeleerd.

In politiek opzicht werkt men ook vanuit een tunnelvisie. Politici zitten namelijk niet namens hen zelf maar namens een hogere macht waar je niets van hoort. Zij worden ook wel de schaduwregering genoemd. Politici zijn enkel

vertegenwoordigers van de schaduwregering. Zij bepalen wat er moet gebeuren. Ondertussen zijn steeds meer mensen zich bewust van de NWO(Nieuwe Wereld Orde). Maar niet alles wordt verteld over de schaduwregering. Wist je dat leden van de Bilderberg en Illuminatie totaal niet atheïst zijn? Zij promoten atheïsme zodat mensen nooit verder zullen gaan zoeken. Mensen die geloven dat er meer is, mensen die bijv. geloven in geesten of demonen, zullen hun zoektocht naar de waarheid altijd voortzetten. Een atheïst daarentegen zal zijn zoektocht halverwege stoppen en alles wat onverklaarbaar is voor hen wordt verklaard als “toeval” of “iets dat door de wetenschap nog bevestigd moet worden”.

Dit is precies de tunnelvisie die men gebruikt bij politici. Wij hebben te maken met erkende wetenschappers die door de schaduwregering worden gefinancierd. Zolang deze wetenschappers zich maar houden aan het boekje van de schaduwregering, blijven zij gewoon geld ontvangen. Wetenschappers die erkend zijn door de regering zeggen gewoon dat zij een onafhankelijke organisatie zijn. Maar zolang jij vergoedingen ontvangt van de regering, op voorwaarde dat jij je houdt aan het boekje van de regering, dan ben jij zeker niet een onafhankelijke organisatie. En zullen jouw onderzoeken altijd gebaseerd zijn op hetgeen wat de regering goedkeurt en erkend.

Wij hebben te maken met een regering dat zeker niet opzoek is naar de waarheid. Hun visie is altijd gebaseerd op misleiding. En misleiding is moeilijker te onderkennen dan een leugen.

Politici weten altijd alles in een mooi jasje te kunnen steken. Op het moment dat zij zich bedreigd voelen, gaan zij hun misleiding een beetje aanpassen. Namelijk in een ander jasje. Wij hebben afgelopen maanden mogen zien wat er gebeurde toen een groot deel van de boeren in opstand kwamen. Gelijk werd er beloofd dat boeren hun veestapel voorlopig niet hoefden in te krimpen. Vervolgens gingen politici gelijk weer om de tafel. Later kwamen ze met het idee om een zogenoemde “Koetaks” in te voeren. Dit is gewoon een andere vorm van “Boeren uitknipen”, zodat zij opgegeven moment uitzich zelf wel gaan stoppen met hun boerenbedrijf. Dit is precies hoe de misleiding werkt.

Dit is het gevolg van een tunnelvisie. Politici hebben hun ogen gericht op een hogere doel waar de bevolking weinig van af weet. Daardoor is hun zicht op links of rechts helemaal weggegaan. Het gevolg is dat zij niet zien wat er verder gebeurt in het land. Boeren die zichzelf hebben opgehangen, boeren die doorgedraaid zijn, allemaal door een misleiding dat jaren geleden heel klein is begonnen.

Stel je voor...

Heb jij jezelf wel eens afgevraagd wat er allemaal is te krijgen in deze wereld? Heb jij jezelf wel eens afgevraagd hoever de technologie werkelijk is? Heb jij jezelf wel eens afgevraagd of alles wat je kent op deze wereld werkelijk alles is wat er is te krijgen? Allemaal vragen die niet gauw gesteld worden door mensen.

Het enige wat wij kennen is wat ons voorgeschoteld is vanaf school, opvoeding, boeken en TV. Daardoor zullen onze vragen altijd gebaseerd zijn op hetgeen wat wij kennen. Is het jou wel eens opgevallen dat een meerderheid van de bevolking enkel vragen stellen die allang achterhaald zijn? Ook dit alles heeft te maken met de misleiding. Op het moment dat je mensen op verkeerde benen weet te zetten en vatbaar zijn voor een waarheid waarvan maar 2 procent leugen is, dan zijn zij ook vatbaar voor een waarheid waarvan 5 procent leugen is. Weet je hoe dat kan? Mensen worden geleerd om altijd maar redelijk te zijn. En dus gaat de massa er maar vanuit dat zij tevreden moeten zijn met een voorgeschotelde waarheid waarvan 10 procent misleiding is.

Stel je eens voor dat de wetenschap al veel verder is dan ons wordt vertelt. Stel je eens voor dat de technologie al veel verder is dan ons wordt vertelt. Hoe zal jouw reactie daar op wezen?

Wij kennen de huidige technologie omdat wij er dagelijks mee te maken hebben. Maar wat als er een ander soort technologie is waarover nooit wordt gesproken? Hoe zouden wij als volk daarmee omgaan?

De elite achter de schermen werken al veel langer met een technologie die wij niet eens kennen. Je zou verbaasd staan als je zou weten wat er allemaal is te krijgen in deze wereld. Maar omdat wij er geen toegang tot dat soort technologie hebben, zullen wij ook niet weten wat dat precies is.

Het probleem is dat mensen tegenwoordig nergens meer voor open staan. Het gevolg is dat alle dingen altijd voor hen onverwachts op hun bordje worden gelegd. Maar ik heb in de loop der jaren wel geleerd dat je altijd voorbereid moet zijn op het onverwachtse. Want ervaring heeft mij geleerd dat je nergens meer raar van op moet kijken. Daarom dat mij ook niets meer verbaasd.

Stel je voor dat de kennis, die jij bezit, de dingen die jij geleerd hebt in je leven, gebaseerd is op misleiding? Wat is de eerste reactie die jij zou geven? De eerste reactie zou ontkenning zijn. Jij gaat allerlei argumenten aanhalen om hetgeen wat jij weet en gelooft te verdedigen. Maar een argument is nog geen waarheid. Dit is precies hoe misleiding werkt. Wie vast zit in een misleiding zal er moeite mee hebben om dat te erkennen. En het is moeilijk om daar los van te komen, omdat ik er zelf ook in heb gezeten.

Maar na jaren dat ik onderzoek heb gedaan, kwam ik langzamerhand tot de ontdekking hoe misleidend dat ik was. Ik was een trouwe kerkganger. Ik ging altijd naar de kerk en meende er altijd goed aan te doen. Echter, wat ik niet wist is dat ik mijzelf alleen maar meer aan het misleiden was.

Toen ik ontdekte dat zelfs kerken worden ingezet om de massa te misleiden, ben ik gelijk gestopt daarmee. Ik ben opgestapt en ging op eigen onderzoek uit. Niet dat ik gelijk van de misleiding af was. Want misleiding is een diepgewortelde kennis die je moeilijk los laat.

Het besef dat je altijd bent misleidend kwetst namelijk ook jouw gevoel. Het geweten speelt op. En de twijfel komt alsnel om de hoek kijken. En twijfel ontstaat altijd uit hetgeen wat jou altijd is aangeleerd. Mensen zijn tegenwoordig niet capabel genoeg meer om de misleiding te onderkennen.

Mensen stellen nooit de vraag “Stel je eens voor...”. Want al door zulke vragen te stellen ga je je eigen geprogrammeerde grenzen voorbij en dat is het laatste wat de elite wil. Vanaf jouw schooltijd ga jij immers je grenzen ontdekken. Een kind wil altijd weten waar de grenzen liggen. Maar merk je dat kinderen tegenwoordig steeds minder hun grenzen opzoeken? Dat komt omdat kinderen tegenwoordig opgescheept worden met enorm veel huiswerk waardoor eigen tijd voor ontwikkeling wordt weggenomen.

Kinderen tegenwoordig laten hun grenzen aanleggen door schoolboeken. Ik noem het dus een “Voor geprogrammeerde grens”. Maar zij die hun grenzen voorbij streven zullen altijd rijker worden in de juiste kennis en zullen de misleiding ontrafelen.

Een maatschappij op gevoel.

Terwijl de misleiding zich voortwoekert is de bevolking druk bezig met hun gevoelsleven. Je merkt overal om je heen dat mensen tegenwoordig steeds meer met hun gevoel bezig zijn. Dit komt omdat de mainstream media het promoot. Maar ook realityprogramma's en commercials zijn druk bezig om de bevolking te verwennen op hun gevoel.

Het gevolg is dat de gezonde geest steeds meer in de vergetelheid raakt en het gezonde verstand steeds meer wegneemt.

Wij leven in een letterlijke maatschappij waarin men werkt op het gevoel van mensen. Reality programma's zijn daar een goed voorbeeld van. All You Need Is Love, Verre Liefde, Boer Zoekt Vrouw en veel meer programma's worden gebruikt om het gevoel van mensen te vullen. Maar het gevoel heeft nooit

genoeg en wil steeds meer waardoor mensen blijven kijken naar dat soort programma's.

Ook het gemoedstoestand van mensen wordt misbruikt. Omdat men tegenwoordig alles op gevoel baseert is inzicht via het verstand verloren gegaan. Echtscheidingen is tegenwoordig enorm populair geworden. Jawel, populair. Het is zodanig genormaliseerd dat men om elk stukje gemoedstoestand gaat scheiden.

Het begint op school, het eindigt op de TV. Soapseries zijn tegenwoordig een voorbeeld geworden voor onze jeugd. Soapseries hebben altijd al een grote rol gespeeld in onze maatschappij. GTST is in Nederland een goed bekeken programma. Maar niemand heeft het door dat het wordt gebruikt als voorbeeld. En je ziet veel gelijkenissen in soapseries en het echte leven. Mensen zouden zeggen "Ja soapseries laten gewoon het dagelijkse leven zien". Dat is één grote leugen. Want soapseries worden gewoon gebruikt om mensen op gevoel, onderbewust, te manipuleren. Soapseries dienen als doel om alles wat daarin voorkomt, toe te passen in het echte leven. Dus de rollen zijn net andersom.

En zeg nou zelf. Als je goed om je heen kijkt dan zie je hoe onze jeugd het voorbeeld van soapseries overnemen. En het is allemaal gebaseerd op gevoel. Je ziet het zelfs in shownieuws. Men is altijd bezig met het zoeken naar gevoel. Maar naar de waarheid wordt nooit gezocht.

En zo zijn wij allen beland in een maatschappij op gevoel. En wie dat tegenspreekt wordt omschreven als een "Persoon zonder gevoel". Men zegt wel eens dat wij, vergeleken met vroeger, veel meer verwend zijn geraakt. In zekere zin is dat ook wel zo. Maar het is eigenlijk meer het gevoel dat steeds meer verwend is geraakt waardoor het zicht op de realiteit steeds meer is verdwenen.

De overheid doet er alles aan om het gevoel van mensen zoveel mogelijk te vullen, zodat mensen steeds minder op hun verstand afgaan. Want een gezond verstand is de vijand van de Staat.

Op het moment dat jij leert je eigen hart in de juiste banen te leiden ga je ontdekken dat het gevoel enkel een bijzaak is. Maar tegenwoordig zijn wij zodanig gevormd waardoor het gevoel de hoofdzaak is geworden en het verstand een bijzaak.

Wie de misleiding wil onderkennen kan zeker het gevoel niet gaan volgen. Want misleiding werkt namelijk grotendeels op gevoel. Vervolgens, wanneer mensen toch hun gevoel volgen en later ontdekken dat zij fout zaten dan noemen ze het gewoon een fout dat zij hebben gemaakt en dat je van fouten moet leren. Maar hoe kun je leren van iets dat niet in het verstand zit, maar enkel in gevoel?

Kennis komt nooit vanuit ons gevoel, maar vanuit ons verstand. Stel, een kind doet iets wat niet mag. Dan straf jij je kind en dan waarschuw jij jouw kind. Jouw kind weet vervolgens dat hij of zij het niet meer mag doen. En weten komt niet vanuit het gevoel, maar vanuit verstand.

Maar omdat ons denken vertroebeld is geraakt en ons gevoel steeds meer is verwend, is de kennis veel verder dan ooit te voren. Het is daarom een leerproces om die kennis weer terug te kunnen krijgen. En leren doe je niet door je gevoel te gebruiken. De vraag is, op wat voor manier ben jij opzoek naar de waarheid? Zoek jij naar een waarheid wat jouw gevoel moet bevestigen, of zoek je naar een waarheid wat alleen maar meer kennis vergaard in verstand?

Wetenschap als misleiding

Al in onze jonge jaren, op school, is ons geleerd hoe belangrijk wetenschap is. De wetenschap brengt immers altijd nieuwe ontwikkelingen. Zowel op medisch gebied als op andere gebieden. Dus, moeten wij daarvan uit gaan dat de wetenschap betrouwbaar is. Althans, dat wil men ons laten geloven.

Wat als je ontdekt dat niet elk wetenschap betrouwbaar is? Wat als je ontdekt dat bepaalde wetenschap uit is om jou opzettelijk te misleiden, wat zou het antwoord daarop zijn? Inderdaad, niets! Want op het moment dat je altijd in een bepaalde wetenschap hebt geloofd, dat in feite op misleiding is gebaseerd, is het de stilte dat jou omringt. Want wie misleid is kan zich er namelijk niet bij dat ie misleid is.

Al tientallen jaren is de elite bezig het volk te misleiden op het gebied van wetenschap. Het begint op school. Het begint met kleine dingen, zoals “Waar wordt bepaalde voedsel van gemaakt?”. Omdat het antwoord op dit soort vragen zo eenvoudig is, ga je vervolgens andere vragen stellen, maar dan op een andere manier. Een mentalist is hierin een goed voorbeeld. Sommige mensen staan verbaasd om hoe sommige mentalisten weten welke kaart iemand heeft gekozen. Het heeft te maken met “mind control”. Een mentalist test jou namelijk eerst uit, zonder dat jij het weet.

Door zijn afleidingsmanoeuvres leidt hij jou af van hetgeen waar het om gaat. Tevens bezit een mentalist een stukje psychologie. Want daarin ligt namelijk zijn antwoord op wat jij hebt gekozen. Je hebt standaard spelkaarten met standaard symbolen. Een mentalist weet gewoon welke kaart iemand zal kiezen. En het zal altijd een kaart zijn dat voor de kiezer gemakkelijk te onthouden valt. Dit weet hij omdat hij jou eerst heeft afgeleidt. Iemand die niet snel afgeleidt is onthoudt elke spelkaart wel. Maar iemand die snel afgeleidt is zal bijv. sneller kiezen voor de Herenkaart, ook omdat deze overal wel wordt gebruikt.

Op deze wijze weet een mentalist welke kaart hij moet nemen. Op dezelfde manier wordt er op school gewerkt. Het begint met simpele vragen. De vervolgvragen zijn weer gebaseerd op de antwoorden die waren gegeven op de vragen die daarvoor werden gesteld.

Dit is niet alleen de manier om te misleiden maar ook om iemand te hersenspoelen. Maar je hebt misleiding nodig om iemand te kunnen hersenspoelen. En in de wetenschap gebruikt men dezelfde tactiek.

Een geleerde wetenschapper zou bijv. geen raad weten met diepe vragen die jij stelt. Vergeet niet dat een wetenschapper enkel vragen stelt vanuit hetgeen wat hem ooit eens is aangeleerd. Zijn vragen zullen nooit buiten het boekje omgaan.

Op het gebied van archeologische wetenschap worden wij al jaren misleidt. Want in feite moet je rekening houden dat de overheid altijd bepaalde feiten ontkent. De archeologische wetenschap wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Zolang zij zich houden aan de regels van de regering, blijven zij subsidies ontvangen. Hun onderzoek zal dan ook altijd gemanipuleerd zijn om de regering daarmee een dienst te bewijzen.

Mensen die vragen stellen, waarop een wetenschapper geen antwoord heeft, zal al gauw bestempeld worden als “Niet relevant in deze kwestie”.

De wetenschap wordt al jaren gebruikt om de massa te misleiden. Om mensen in iets te laten geloven wat niet echt is. En die misleiding blijft als een gezwel voortwoekeren. De wetenschap zoals wij die kennen, en die erkend is door de Staat, is in werkelijkheid gebaseerd op hersenspoeling, ofwel “Mind Control”.

Dit is waarom zelfonderzoek zo ontzettend belangrijk is. Op het moment dat jij een onafhankelijk onderzoek gaat verrichten, zullen de schellen van jouw ogen vallen. Jij zult dingen ontdekken waarvan je in de eerste plaats achterover zult staan. Maar wanneer je het langzaam door je heen laat dringen, ga je merken dat jouw kijk op deze wereld een andere wending heeft gekregen.

Toen ik met behulp van alternatieve wetenschap ontdekte hoe alles werkelijk zat, begon ik pas te onderkennen hoe misleidt dat ik was. De overheid wil niet dat jij maar iets mee krijgt van een wetenschap zonder misleiding. Want juist door die misleiding in stand te houden weet de overheid de massa in toom te houden. Want de misleiding van onze regering is de macht die zij uitoefenen op het volk.

Een volk dat wakker zou worden, zal een doorn zijn in de ogen van onze regeringsleiders. Zolang het volk nog gepamperd kan worden in de misleiding zal de sluier nooit verdwijnen. Wakker worden is een taak dat je zelf in handen

hebt. Het is aan jou wat je ermee doet. Het is aan jou of jij bereid bent om wakker geschud te worden. Waakzaamheid is het aller belangrijkste als je de misleiding wilt onderkennen. Maar wie lui is en blijft in denken zal de misleiding nooit onderkennen.

Religie en Misleiding

Naar de kerk gaan is een eeuwenlange traditie. Maar wat omvat de religie nou werkelijk? En in hoeverre zouden wij moeten mee gaan in religie? Veel mensen beseffen niet dat religie niet betekent dat het de weg is naar de waarheid. Het is zeker een weg ergens naar toe. Maar waar naar toe?

Toen het Romeinse Rijk verdween ontstond het Pausdom. De meerderheid zal er weinig of niets over gehoord hebben. Maar het is een belangrijke geschiedenis dat namelijk de toekomst heeft gevormd.

Het Pausdom bestond uit tientallen pausen en bisschoppen. Tevens had het Pausdom een eigen leger opgericht. Het leger werd voornamelijk ingezet binnen Europa. Wie de Roomse Kerk niet zag als de ware kerk, werd onherroepelijk omgebracht. Vaak probeerde men de mening van de gevangenen te veranderen door ze op pijnbanken te leggen. Lichamen werden uit mekaar gescheurd. Mensen werden in de Ijzerenmaagd gegooid, en werden vervolgens doorboord met metalen, lange stekels. Ook werden ze wel levend verbrand. Tijdens de feesten werden mensen voor de leeuwen gegooid. Dit is het ware gezicht van het Pauselijke systeem dat voor 1260 jaar de absolute macht heeft gehad.

Tegenwoordig kent het Roomse systeem nog steeds veel macht. Zowel op financieel gebied als op rechterlijke gebied heeft de Rooms Katholieke kerk veel macht. Wist je dat de aandelen van Wallstreet in handen van de Roomse Kerk is? Wist je dat vele politieke leiders samenwerken met de Rooms Katholieke kerk? Ook de Rooms Katholieke kerk verlangt naar een zelfde soort systeem als waar de elite achter de schermen naar verlangen. Maar wat voor functies heeft de Roomse Kerk nog meer?

Alle kerken, gerformeerden, vrijgemaakten, protestants, evangelisch, pinkster, baptist, allen zijn ontstaan uit één en dezelfde systeem. Jawel, de Roomse Kerk. Veel les materiaal die in je in kerken tegenkomt komt oorspronkelijk uit de Roomse Kerk, alleen zijn hier en daar wat gewijzigd.

De Rooms Katholieke kerk had als functie om mensen te misleiden. Want wie je kunt misleiden, kun je ook onderdrukken. Dankzij het ontstaan van allerlei kerken en christelijke genootschappen hebben mensen zich geestelijk terug getrokken. Je merkt alsnel of je met een kerkmens hebt te maken of iemand die niets met kerken en dat geloof heeft.

Kerkmensen zijn voorzichtig. Hun voorzichtigheid is ontstaan door angst. Daarom dat hun voorzichtigheid er voor heeft gezorgd dat dit soort mensen nooit verder kunnen denken. Hun mening en hun denken is zodanig vervormd waardoor een ander soort mening of denken uit den boze is.

Het lesmateriaal die kerken tegenwoordig gebruiken zijn gevormd door vrijmetselaars. Allerlei, zogenoemde bijbelverhalen zijn grotendeels gebaseerd op theorieën die door de elite is gevormd. Door de jaren heeft men er aan gerammeld en geschroeft om wat veranderingen er in te brengen. Vooral de laatste jaren heeft men er druk aan gewerkt om jongen ermee in te laten betrekken.

Vergeet niet dat religie de juiste middel is om mensen onder controle te houden, zodat zij nooit tegen het huidige systeem zullen opstaan. Maar dankzij het internet kwamen steeds meer mensen tot ontdekking dat zij in iets hebben geloofd wat in feite niet echt was.

Wat de TV doet met mensen, dat doen kerken tegenwoordig ook steeds meer om maar mensen te kunnen blijven trekken. Namelijk; de emotie van mensen. Omdat wij in een maatschappij leven waarin alles om gevoel draait, hebben kerken daar ook vrolijk gebruik van gemaakt.

Misleiding komt altijd door gevoel. Iets wat fijn aanvoelt wordt als waarheid aanvaard. En alles wat tegen het gevoel in gaat wordt als leugen beschouwd. En kerken maken daar ruimschoots gebruik van om zo mensen onder controle te kunnen houden. Stel je voor als er iemand is die leert om het verstand te gebruiken i.p.v. het gevoel, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Maar in die tijd leven wij dus nu waarin mensen steeds meer hun ogen open krijgen. Mensen beseffen steeds meer dat zelfs vorige generaties werden misleidt door hun leiders.

Is het jou wel eens opgevallen dat kerken steeds meer leeg lopen? Het heeft niets te maken met goddeloosheid, zoals kerken het willen beweren. Het komt gewoon doordat mensen steeds meer beseffen dat zij zijn voorgelogen. Telkens jouw gevoel moeten aanvullen is als een bodemloze put, als een soort verslaving dat maar niet overgaat.

Uiteindelijk merk je dat je in je verstand arm blijft. Er komt maar geen verandering in jouw leven, in jouw denken, in jouw doen. Het gevolg is dat je het ergens anders gaat zoeken.

Het christendom is een uitvinding van de Roomse Kerk en dient als doel om mensen dom te houden. Het dient als doel om mensen te laten geloven wat goed is en wat fout is.

En dat is ook wat alle andere kerken doen. Predikers halen bepaalde teksten uit de Bijbel wat het beste bij hun verhaal past. Is het jou nooit opgevallen dat predikers tegenwoordig niet uitleggen van wat er in de Bijbel staat en dat zij enkel een eigen verhaaltje vertellen waarbij ze bijbelteksten opzoeken die het beste past bij hun theorie?

Op die manier worden mensen dom gehouden. Op die manier geloven mensen zoals het niet zou moeten. Hun geloof is enkel gebaseerd op wat hen verteld is. Kerkmensen zullen ook nooit op eigen onderzoek uitgaan. Zij zullen ook geen kritische vragen stellen aan hun dominee, omdat zij er van uitgaan dat een dominee hen nooit zal misleiden.

Theologie is een opleiding waarin je leert hoe je een goede prediker kunt worden. Daar komt ook een stukje psychologie bij kijken. Waarom? Omdat je moet leren spreken op de gemoedstoestand van mensen. Dat iemand een goede prediker is wil nog niet zeggen dat ie de waarheid spreekt. Zij leren enkel om mensen aan te spreken op hun gevoel en niet op hun denken.

Wees daarom voorzichtig van wat je gelooft en in wat je gelooft. Niet alles is wat het lijkt. Misleiding lijkt sprekend op de waarheid, het enige verschil is dat misleiding spreekt naar het gevoel.

Vrijheid, school en opleiding

Wij zijn door de eeuwen heen gewend geraakt om naar school te gaan in onze jonge jaren. Wij vinden dat de leerplicht een normale gang van zaken is. Wie zijn of haar kind thuis laat van school krijgt bezoek van de schoolinspectie en als dat niet helpt komt er iemand van de Jeugdzorg langs. Deze dreigen met het idee dat ‘een kind dan niet langer meer thuis kan wonen omdat ouders niet het beste kan geven voor hun kind.’

Vooraf het idee dat men jouw kind zou kunnen afnemen is het laatste wat een ouder wil. Dus, doen we gewoon mee aan dat ‘schoolplicht idee’. Maar in hoeverre heeft zoiets te maken met de vrijheid van het volk? Elk jaar gedenken wij oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de dag er na, op 5 mei, gedenken wij de vrijheid. Maar als je nou onderzoekt wat vrijheid betekend dan kom je erachter dat wij helemaal niet zo vrij zijn.

Verplichte verzekeringen, leerplicht, torenhoge belastingen, en ga zo maar door. Dat er geen oorlog meer is betekend nog niet dat wij in vrijheid leven. Wij leven zonder oorlog, maar niet in vrijheid.

Zoals onze voorouders tijdens de Tweede Wereldoorlog in verdrukking hebben geleefd, zo leven wij tegenwoordig ook in een verdrukking. Zie hoeveel mensen al dakloos zijn geworden omdat zij gewoon weg de lasten niet kunnen betalen.

Mensen staan onder bewind of zitten in een schuldsanering waardoor hun vrijheid nog meer is afgenomen. Steeds meer mensen zijn daardoor afhankelijk geworden van voedselbanken.

Als je al deze dingen bij mekaar op rekt dan heeft de betekenis “vrijheid” totaal geen waarde en is het gewoon een koosnaampje geworden die elk jaar wordt gebruikt om de zogenoemde bevrijding van de Tweede Wereldoorlog te vieren. Nogmaals; vrij zijn van een oorlog betekend nog niet dat je in vrijheid leeft. Sterker nog, wij leven totaal niet in vrijheid.

Een kind dat nog volop in ontwikkeling is moet genieten van de vrijheid. Maar sinds de invoering van de schoolplicht zijn onze kinderen zeker niet vrij meer. Zij zijn gebonden aan een systeem waar veel(niet allemaal) kinderen niets mee hebben. Veel kinderen vinden school gewoon weg niet leuk. Vele kinderen, die het moeten hebben van de praktijk, zien elke dag als blok tegenaan om naar school te gaan. Ik heb er ook altijd last van gehad en was veel liever thuis. Toen ik ouder werd wilde ik zelfs gewoon gaan werken.

Ik vroeg mij vroeger telkens af waarom ik niet gewoon kon kiezen wat ik later eigenlijk wilde worden. Mijn voorkeur ging uit naar vliegen. Maar ik werd daarin gewoon beperkt, omdat daarvoor geen geld vrij kwam, omdat de opleiding te duur was. Ik moest dus kiezen voor iets wat ik niet leuk vond. Uiteindelijk werd ik gewoon een constructie lasser. Ondanks dat ik het op zich wel leuk vond om te lassen was mijn streven nog steeds om te gaan vliegen. Dus, ik deed een beroep dat tegen mijn wensen in ging.

Als wij werkelijk in vrijheid zouden leven dan zouden ze ons ook de middelen geven om in die vrijheid te kunnen leven. Maar wij worden beperkt in heel veel dingen en dat noem je toch geen vrijheid?

Dankzij de toegenomen wetten en regeltjes wordt de bevolking steeds meer uitgeknepen. Dat is dus niet leven in vrijheid maar in verdrukking. De mogelijkheden om te kiezen voor beroepen die jij leuk vindt wordt simpelweg beperkt. Iemand die bijv. niets met leren heeft vanuit boeken maar wel vanuit de praktijk, zou alsnog een beroep kunnen uitoefenen die hij of zij leuk vindt. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Dus... leven wij in vrijheid? Nee!

Het schoolsysteem is niets meer dan een gevangenis. Je moet juf of meester vragen of je naar de wc mag. Vroeger werden kinderen zelfs geslagen met een lineaal als ze niet luisterden. Zodra de pauze om is moeten de kinderen allemaal in de rij staan en dan vervolgens naar binnen lopen. Dit zal wel niet op alle scholen gebeuren, maar grotendeels van de basisscholen wel.

Wie niet goed oplet tijdens de les moet nablijven of strafwerk schrijven. Je doet iets wat tegen je wil in gaat. En het lijkt gevaarlijk veel op een gevangenis. Kinderen worden daarom al snel bloot gesteld aan allerlei verplichtingen. Dan nog niet te spreken over het huiswerk die zij mee krijgen.

Dankzij het schoolsysteem is het voor kinderen niet meer mogelijk om hunzelf in vrijheid te ontwikkelen, zodat zij hun eigen natuurlijke talenten kunnen ontwikkelen. Het schoolsysteem heeft ervoor gezorgd dat natuurlijke talenten van vele kinderen worden vervangen met een kunstmatige talent. Immers, hun talenten moeten wel passen bij de maatschappij.

Heb je wel eens gehoord van Autodidact? Autodidact wil zeggen dat je jezelf dingen goed aan kunt leren zonder dat je er een opleiding voor hebt gevolgd. Ik ben zelf ook zo'n iemand die het van de praktijk moet hebben voordat ik iets kan leren. Na de invoering van de leerplicht is het aantal autodidacten teruggelopen, omdat vrijwel iedereen sindsdien van onderwijs in een instituut heeft genoten.

Omdat wij te maken hebben met controlfreaks in de regering is het aantal autodidacten aanzienlijk teruggelopen. De regering wil geen bevolking dat alles vanuit hun natuurlijke ervaring en praktijk leert. Wij hebben te maken met een overheid die ons een kunstmatige intelligentie en talenten wil aanleren. Daarom zijn scholen in het leven geroepen en is de leerplicht ontstaan. Weg is de vrijheid van het volk!

Het schoolsysteem is dan ook niets meer dan een onderdeel van de misleiding. De regering weet dat je met een eenvoudige leugentje het volk niet voor de gek kunt houden. Daarom dat het schoolsysteem in leven is geroepen, zodat kinderen op jonge leeftijd al gehersenspoeld kunnen worden. Want ja, misleiding komt niet plotseling. Misleiding komt langzaam en wringt zich in het denken van vele mensen. En daar is het schoolsysteem een goed middel voor.

De vele meningen die mensen hebben is gebaseerd op hetgeen wat zij geleerd hebben. Hun denken is zodanig beperkt geraakt waardoor zij nooit buiten een bepaald vermogen kunnen denken.

En dat is precies wat de overheid wil. Een volk, dat vanaf kinds af aan is misleidt via het schoolsysteem. Voor wij iets kunnen bereiken in ons leven

moeten wij een opleiding volgen, althans, dat is wat de overheid ons wil doen laten geloven. Vele jongeren, die een vervolg opleiding volgen, geven als het ware hun gehele eigen denken weg, in ruil voor een kunstmatig denken. Is het jou wel eens opgevallen dat een hoogopgeleid iemand heel anders praat dan iemand die laagopgeleid is? Nou, dat is het gevolg als iemand openstaat voor hersenspoeling zodat hij/zij later een goed betaalde baan kan krijgen. Maar de vraag is of zoiets veel meer waard is dan gewoon een eigen mening en denken te hebben.

Tegenwoordig draait alles om geld. En geld is het wapen voor de Staat tegen het volk. “Wil jij later genoeg verdienen? Dan moet je eerst een hoge opleiding volgen”. En dat is precies waar het tegenwoordig om draait. En velen trappen daar in omdat geld de verleiding is voor velen.

De vraag die wij ons zelf zouden moeten stellen is “Zijn wij zelf al misleidt? En in hoeverre staat ons denken open voor de misleiding”. Wees daarom bewust waar je voor wilt gaan leren als het gaat om een opleiding. Uit eigen ervaring heb ik ontdekt hoe iemands denken kan veranderen na een langdurige opleiding. Een vriendin van een goede vriend van mij stond vroeger open voor het bovennatuurlijke. Sinds dat zij een zware opleiding ging volgen is haar denken totaal veranderd en sindsdien gelooft zij niet meer in het bovennatuurlijke.

Dit is het gevolg wanneer je kiest voor een opleiding. Koester hetgeen wat je vanuit jouw eigen levenservaring hebt geleerd. Want alleen dan besef je hoe de wereld om jou heen is gehersenspoeld

De elite voert een oorlog tegen eigen bevolking

Weet je wat de grootste vijand is voor de elite? De waarheid! De elite heeft een hekel aan de waarheid en doet er alles aan om deze te verdoezelen. Daarbij gebruiken ze allerlei middelen om het volk op hun gemoedstoestand aan te spreken. Dat is ook de reden waarom dit soort leiders aan de macht blijven.

De boerenprotesten, de bouw in protest. Allen zijn bezig hun krachten te bundelen tegen de heersende elite.

Op het moment dat de waarheid aan het licht komt is het de elite die zich daarin zal verzetten. Er is een oorlog gaande tegen het volk. Maar deze oorlog duurt al sinds na de Tweede Wereldoorlog. Oorlog voeren is een tactiek waarin je leert om het volk te onderdrukken.

Een oorlog, zoals wij die kennen in Oosterse landen, is allang achterhaalt. Oorlogen worden gebruikt om iets op te kunnen wekken, waaronder de migratie, goede doelen fondsen etc. Maar een oorlog in het Westen wordt op een andere

manier gevoerd, namelijk via allerlei wetten en regels. De wetten en onnodige regeltjes zijn in feite de wapens die gericht zijn op het volk. Maar omdat wij daaraan gewend zijn geraakt, zien wij ze niet langer als wapens, maar als een gewoonte.

De migratie zoals wij die kennen is niets meer dan een atoomwapen dat op ons is gericht. Dat migranten overal voorgetrokken worden is niets meer dan een manier om oorlog te voeren tegen eigen bevolking. Onder het mom van mensenrechten en liefde worden migranten massaal hier naartoe gehaald. En dan leert de elite ons dat wij liefde moeten hebben voor deze migranten. Ook kerken laten zich daarmee in.

Onder het mom van “Mekkaar helpen en goed voor mekaar zijn” weet de elite dat dit het ultieme wapen is tegen hun eigen volk. De oorlog waar wij in het Westen mee te maken hebben is een oorlog dat verborgen is. Gehuld in een jasje vol van liefde en medelijden zijn er velen die daarin trappen. Het zijn niets meer dan boobytraps waarin vele mensen trappen.

Normaal gesproken zou een oorlog bestaan uit een gevecht dat gericht is op een bepaalde vijand. Niemand heeft tegenwoordig door dat wij als volk juist de vijand zijn voor hun. Vraag daarom jezelf ook niet af waarom vrijheden ons stukje bij beetje worden afgenomen. Het is niets meer dan een tactiek dat gebruikt wordt om ons te onderdrukken.

Dankzij de jaren lange hersenspoeling wist de elite het volk in een bepaald hoekje te kunnen plaatsen. En de elite wist allang dat het volk zich neer zou leggen bij allerlei veranderingen in de wet en maatschappij. Immers; wij hebben een tijd gekend van welvaart, althans onze voorouders. Het was niets meer dan het volk gaar laten koken in hun eigen ellende dat zich pas generaties later zou openbaren.

De welvaart die onze voorouders hebben gekend was niets meer dan een slaapmiddel om het volk slapende te houden voor wat er zou komen in de toekomst.

Op het moment dat je het volk gaat pampieren, weet je gewoon dat het volk daarin mee gaat. ‘Maak gebruik van goede dingen om anderen te kunnen misleiden’, en dat is precies wat de elite doet. Op het moment dat je het volk laat geloven dat zij ook zeggenschap hebben in hun land, dan pas weet je dat je het volk gemakkelijk kunt misleiden.

Onder het mom van goede werken, onder het mom van gezondheid, onder het mom van mensenrechten, onder het mom van medelijden en liefde weet de elite

het volk op het verkeerde been te zetten. Het volk is te goedgegelovig en gaat er van uit dat het systeem betrouwbaar is waarin zij zijn grootgebracht.

Je moet je vijand laten geloven dat zij veilig zijn. Dat doe je door ze te laten aanmodderen in hun eigen toestand. Je hapt niet toe en reageert er niet op. Hoelanger zoiets duurt, hoe minder waakzamer het volk wordt. Tot het moment dat er geen weg terug is, slaat de elite juist toe en worden er allerlei regeltjes bedacht om het volk in bedwang te kunnen houden.

Dit is precies de oorlog dat tegen ons wordt gevoerd. Alleen, wij ervaren het niet als een oorlog omdat wij gewend zijn geraakt aan het systeem waarin wij leven. Dit is allemaal onderdeel van de misleiding.

Verdraaide geschiedenis

De geschiedenis zoals wij die kennen is datgene wat ons met de papepel is ingegoten door onze ouders. Ook op school zijn wij groot gebracht met een geschiedenis waarin wij stellig geloven.

Maar wat als de geschiedenis, zoals wij die kennen, niet datgene is wat ons altijd is vertelt, wat zou onze reactie daar op zijn? Blazen wij het af als onzin omdat wij overtuigt zijn van wat ons ooit is aangeleerd of nemen wij het aan als waarheid en gaan wij opzoek naar de waarheid?

De misleiding, zoals deze is, is niet iets dat zich bezig houdt met oppervlakkige dingen. Misleiding is iets dat al eeuwen terug gaat, waar het eens is begonnen.

Mensen menen tegenwoordig niet misleid te kunnen worden. Want wij hebben immers veel meer kennis dan wat men vroeger had, toch? Nou, ik help jou even uit die droom. De misleiding is nooit opgehouden met bestaan en bestaat nog steeds. De kennis vermeerderd maar ook de misleiding zit niet stil en ontwikkeld zich steeds verder op de vermeerdering van de kennis.

De geschiedenis, zoals wij die kennen, is compleet verdraait. Is het jou wel eens opgevallen dat er bepaalde gedeelten in boeken mist? Heb jij wel eens het idee gehad dat niet alles eerlijk wordt vertelt? Zo ja, dan laat dit zien dat je kritisch durft te zijn en dat is wat onze regering beslist niet wil. Oppervlakkige kritiek is geen probleem. Maar kritiek dat veel dieper gaat is een doorn in het oog voor de elite.

Wij leven in een tijd waarin feiten opzettelijk worden verdraait om de massa te kunnen misleiden. Feiten vanuit de geschiedenis worden verdraait om de mening van de massa te manipuleren. Zoals ik het al eerder aanhaalde, de mening van de gehersenspoelde massa is gebaseerd op wat hen is aangeleerd.

De elite heeft een gruwelijk hekel aan mensen die veel verder durven te denken. Mensen die verder denken over de geschiedenis, liefde, kennis en macht zijn de vijand van de Staat. Nu leven wij nog in vrijheid om te denken wat wij willen. Maar er komt een tijd dat dit niet meer mogelijk is.

Winkler Prins was een bekende geschiedenschrijver die vele boeken op de markt heeft gebracht. In 1882 heeft Prins, op verzoek van Elsevier, zijn encyclopedieën herzien(herschreven). In 1884 kwam de herschreven encyclopedie uit. Maar wat zeer opvallend is met Prins is dat hij voorzitter was van een vrijmetselaarsloge in Amsterdam.

Vanaf het moment toen Prins, in opdracht van Elsevier, zijn encyclopedieën had herschreven, zijn er veel dingen in zijn boeken verdraait. Vele feiten vanuit de oude geschiedenis zijn in de herschreven encyclopedieën weggelaten.

Op die manier wist de elite de massa op het verkeerde been te zetten. Een volk dat geen kennis heeft van de juiste geschiedenis zal daardoor een andere mening gaan ontwikkelen. De kijk op de toekomst zal ook daardoor worden verandert.

En de verdraaide geschiedenis heerst ook tegenwoordig in onze maatschappij. Geschiedenis boeken op scholen zijn niets meer dan een misleiding om de jongeren op het verkeerde been te zetten zodat hun natuurlijke mening gevormd naar hetgeen wat de elite graag wil.

Als je tegenwoordig zou zeggen dat je twijfelt aan de verhalen over de Tweede Wereldoorlog, dan is de kans dat je vervolgd wordt, heel groot. Zo zie je dat je niet kritisch mag zijn naar de geschiedenis verhalen wat ons wordt voorgeschoteld. Je wordt dus gewoon gedwongen datgene te geloven wat de overheid je voorschoteld.

Ik zal zeker niet de Tweede Wereldoorlog goed praten en ik zal ook Hitler zijn praktijken niet goed praten. Maar dat er veel feiten zijn, die ons niet worden vertelt, moeten wij zeker niet in de wind slaan. Maar het is niet alleen de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog. Ook andere zaken vanuit de geschiedenis, vanuit de oudheid, zijn opzettelijk verdraait.

Om daar achter te komen zul je zelf op onderzoek uit moeten gaan. Toen ik ontdekte dat mij niet alles werd vertelt over de blanke boeren in Zuid Afrika, ging ik op eigen onderzoek uit. Toen ik de geschiedenis, niet die van de Europese elite, ging onderzoeken, ontdekte ik wat er daadwerkelijk was gebeurt en dat de blanken Zuid Afrika nooit hebben ingepikt. Het waren de Zulu stammen die het grondgebied van de Khoi en San hadden ingepikt.

Maar de massa in Europa weten niet beter dan dat blanken Zuid Afrika op gewelddadige manier hebben ingepikt. Het probleem wat met het Europese volk is dat zij schaapjesgedrag vertonen.

Waar de meerderheid is daar trekt ook het volk naar toe. Mensen worden enkel getrokken door een meerderheid te volgen. Maar eigen onderzoek zit er dikwijls niet in. En dit is precies hoe de misleiding werkt. De massa meent niet misleid of gehersenspoeld te zijn. Maar dit komt omdat zij hun vertrouwen hebben gevestigd in het huidige systeem.

Niet is alles is wat het lijkt. Maar zolang de massa te lui is om zelf alle zaken te onderzoeken, zullen zij ook in die misleiding sterven. En het gevolg is dat daarop volgende generaties nog meer misleid zullen zijn.

Zonder haat ook geen gerechtigheid

In een maatschappij waarin wij allen zijn groot gebracht, hebben wij geleerd dat haat niet goed is en dat je deze moet bestrijden. Dit wordt vanaf onze schooltijd al met de paplepel in gegoten. En wij gaan er van uit dat wij niet moeten haten maar alleen lief moeten hebben. Het gevolg hiervan is dat de bevolking ontzettend slap is geworden in hun denken.

Wat velen onder jullie misschien nooit hebben geweten is dat haat een belangrijke factor is als je streeft naar een eerlijke samenleving. Zonder haat bestaat er ook geen gerechtigheid. Haat is namelijk de belangrijkste factor om onrechtvaardigheden te kunnen uitroeien.

Maar omdat wij zodanig verwend zijn geraakt met nepliefde, zijn wij in ons denken slap geworden. De liefde dat ons tegenwoordig wordt voorgeschoteld is niets meer dan een schijn van misleiding dat zich voordoet als de waarheid.

Haat is de wapen dat ongerechtigheid kan bestrijden. Daarom is het belangrijk om te weten hoe wij weer moeten gaan haten. Zowel kerken als onze politiciers willen ons pampieren met hun eigen soort van liefde, zodat zij ons onder controle kunnen houden. Op die manier wordt het volk slapende gehouden en zijn zij blind geworden voor de waarheid.

Het is van groot belang om het kwaad te haten. Maar omdat wij zodanig zijn gehersenspoeld, weten wij niet meer wat nou goed is of wat nou verkeerd is. Tegenwoordig leven wij in een maatschappij waarin de massa het verkeerde lief heeft. Maar wie niet bewust is van wat goed of fout is, zal altijd overtuigd zijn in datgene waarin hij of zij in groot is gebracht.

De misleiding van deze tijd kun je vergelijken als met de vooruitgang van technologie. De misleiding wordt steeds mooier verpakt, de misleiding ontwikkeld zich ook steeds meer omdat de kennis zich ook vermeerdert.

Haat is van groot belang om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Haat is iets waarin jij jouw denken kunt beschermen. Wie niet haat zal zichzelf ook nooit kunnen bewapenen tegen de misleiding en zal daarom altijd vatbaar zijn daarvoor.

Wie zich laat hersenspoelen met iets wat op de waarheid lijkt, zal dus ook openstaan voor elk stukje leugen. Zoals je moet leren om goed met geld om te kunnen gaan, zo moeten wij allen ook leren om op de juiste manier met haat om te gaan en het te gebruiken waar nodig is.

Haat is niet verkeerd, zolang je het maar op de juiste manier toepast in jouw leven. Dankzij haat kunnen wij het verkeerde verachten. Dankzij haat is het mogelijk om onderscheid te maken. Dankzij haat kom je verder dan ooit te voren.

Maar let goed op! De massa is misleid en zal jou daarom altijd veroordelen daarop. En vooral het schuldgevoel wordt dan even aangewakkerd. Maar wie leeft met een zuiver geweten, heeft ook geen schuldgevoel. En wordt het jou aangepraat? Bestrijdt het met de waarheid!

Zonder kennis ben jij ook niet bewapend

Het wordt met regelmaat gezegd dat kennis niet zo belangrijk is. En dat klopt misschien voor degenen die er ook niet naar zoeken. Want wie geen kennis heeft zal ook de waarheid nooit ontdekken. Wie geen kennis heeft zal zich altijd in een gevarenzone bevinden, vol misleidingen.

Kennis is macht en die macht is wat onze overheid wil afnemen. Door de massa te manipuleren met een kunstmatige intelligentie, menen zij de kennis in pacht te hebben. “Wij weten waar wij het over hebben”, zeggen zij dan. Ja, zij weten waar ZIJ het over hebben, namelijk wat hun met de paplepel is ingegoten.

De vraag die velen zouden stellen is “Kost het dan zoveel als je de waarheid wilt kennen? Kost het dan zoveel moeite? Ik heb daar geen zin in”. Ja! Het kost moeite. Want wie jarenlang in de misleiding heeft geloofd heeft moeite om daar van los te komen omdat het eens jouw veilige schulpje was waarin jij je kon verbergen.

Wie de kennis heeft zal ook leren om meer met het verstand te denken. En dat is het laatste wat onze overheid wil. Mensen die uit zichzelf denken worden vijanden genoemd van de Staat. Zij worden ook wel risico-personen genoemd.

Je moet jezelf kunnen bewapenen tegen de misleiding van de heersende elite. En dat doe je door onafhankelijke kennis op te doen. Het begint bij eigen levenservaring. Vervolgens ga je op onderzoek uit. Uiteindelijk, wanneer je de weg eenmaal weet waar je het moet zoeken zal de kennis binnen een korte tijd alleen maar vermeerderen.

Kennis is het fundament waarop alles is gebouwd. En het fundament is waarop alles is gebaseerd. Daarom dat je eerst de weg naar de waarheid moet gaan zoeken.

Op het moment dat jij ontdekt wat waarheid is, ben je de vijand geworden van de massa. Geloof mij, de waarheid zet jou wel vrij, maar je maakt er geen vrienden mee, maar juist vijanden. De vraag is dan; hoe sterk sta jij dan in jouw schoenen?

Daarom dat de waarheid ook de massa niet trekt. Het trekt enkel de minderheid. De massa is uit op wat hun gevoel streelt en niet wat hun denken vervuld met kennis. Een gevoelsleven leiden is veel gemakkelijker dan te zoeken naar de juiste kennis.

Ik heb in mijn leven vele vrienden gekend die later mijn vijanden zijn geworden. Zelfs in mijn eigen familie zijn er mensen die mij meer als tegenstander zien. Maar dat is het gevolg als je ontdekt wat waarheid is. En wie de waarheid ontdekt zal ook heel anders naar het leven kijken waardoor je ook anders in het leven zult gaan staan. Je bent veel kritischer geworden, je neemt niet alles meer klakkeloos aan als waarheid, hoe goed gevoel iets ook kan geven.

De kennis die jij opdoet vanuit jouw levenservaring en zoektocht naar de waarheid, is het fundament waarop jouw blik op het leven zal veranderen.

Als kleine jongen stond ik al anders in het leven, vergeleken met mijn leeftijdsgenoten. De maatschappij was voor mij niets meer dan een aanstoot in mijn ogen. Waar de meerderheid linksaf ging, daar ging ik rechtsaf. Ik zocht altijd de minderheden op omdat ik mij daar veel beter op mijn gemak was. In mijn leven heb ik eigenlijk nooit de massa gezocht.

Wie zich bewapend met kennis zal zich met woorden ook veel beter kunnen verdedigen. ‘T enige nadeel daarvan is dat je boze gezichten kunt creëren. Nogmaals; de grote massa is in werkelijkheid niet op zoek naar de waarheid, enkel naar datgene wat hun gevoel kan strelen.

“De leugen is zoet, de schijn is lekker en de misleiding bemoedigd de mens om meer misleidt te worden.”

Een halve waarheid

Wanneer wij spreken over een halve waarheid, dan spreek ik over een leugen. Want er is geen halve waarheid. Wie beweerd dat er een halve waarheid bestaat is al misleidt!

Een halve waarheid wordt dagelijks gebruikt om mensen op verkeerde benen te zetten. Immers; je valt voor die ene gedeelte wat wel waar is en je neemt de rest daarvan voor lief aan. Dit gebeurt dagelijks. Met name de politiek gebruiken feiten om zo hun leugen aan de massa op te dringen.

Iedereen is opzoek naar de waarheid en de politiek weet donders goed dat men tegenwoordig niet meer trapt in een simpele leugen. Dus, gebruiken zij een halve waarheid om zo hun gelijk te kunnen behalen bij de bevolking.

Ook bepaalde godsdiensten gebruiken een halve waarheid om zo hun geloof als 100% waarheid te kunnen bevestigen. Een halve waarheid gaat tevens gepaard met het gevoel van mensen. Immers; de maatschappij is grotendeels gebaseerd op een gevoelsleven.

De manier hoe je een halve waarheid kunt ontleden is door jouw verstand te gebruiken i.p.v. het gevoel. Het is een leer en trainingsproces waar zeker een bepaalde tijd overheen zal gaan. Na verloop van tijd ga je zelf merken dat jouw mening geheel anders zal zijn dan toen jij nog halve waarheden aannam als volle waarheid.

Wat ook van groot belang is dat jij op gegeven moment ook gaat leren om de echte waarheid jouw eigen te maken. Waarom? Op het moment dat je in aanraking komt met de waarheid zal deze in het begin eerst vreemd in jouw oren klinken. De risico dat je het in die tussentijd weer los laat is dus ontzettend groot. Nogmaals; de misleiding zit niet stil. Daarom is het belangrijk om de onomstotelijke waarheid jouw eigen te maken, door het toe te passen in jouw eigen leven. Dan pas kun jij zeggen dat je in die waarheid leeft.

De waarheid zorgt er ook voor dat jouw gedragspatroon zal veranderen. Je gaat anders met dingen om in het leven. Bepaalde situaties zijn voor jou niet langer een last maar juist een uitdaging die je dan ook zeker aan wil gaan.

Dingen zijn anders dan dat wij denken.

In een wereld vol van bedrog worden mensen dagelijks misleidt. Wij zijn gaan geloven in een systeem dat in feite op misleiding gebaseerd is.

Alle dingen waarvan wij denken dat zij slecht zijn, zijn in werkelijkheid juist goed! Het probleem met de misleiding is dat wij het tegenovergestelde hebben

geleerd, zowel in onze opvoeding als op school. Zoals ik al eerder aanhaalde, zelfs onze voorouders waren al misleidend. De misleiding bouwt zich op, daarom dat het moeilijk is om deze te onderscheiden van de waarheid.

In principe is de TV de grote boosdoener. Mensen geven het internet vaak de schuld. Maar het internet is juist een open kanaal naar alternatieve bronnen. De TV op zich bestaat al meer dan 100 jaar. En de meeste mensen zijn zelfs tegenwoordig nog gekluisterd aan de buis. Door het lange bestaan van de TV was dit de perfecte medium om mensen te hersenspoelen.

Vroeger werd de TV hooguit gebruikt voor nieuws en amusement. Tegenwoordig is de TV onderdeel geworden van de geopolitiek. En de TV wordt door de elite zodanig uitgebuit om enkel vals informatie door te kunnen geven. Omdat wij de TV al zodanig gewend zijn, gaan wij er van uit dat alles wat op de TV komt ook waarheid is.

Dit soort hersenspoeling is ontstaan door de gewenning aan de TV. De elite achter de schermen hebben er namelijk allang rekening mee gehouden dat het volk niet valt voor een eenvoudige leugen. Daarom dat de misleiding in wordt gezet, want deze verschijnt namelijk niet plotseling.

Op het moment dat jij ontdekt dat alles anders is dan wat je altijd hebt geloofd, dan pas zullen de schellen van jouw ogen worden verwijderd.

Je hebt geen opleiding nodig om de misleiding te onderkennen. Want de hoger opgeleiden in Nederland zijn juist degenen die gehersenspoeld zijn en denken vanuit wat zij geleerd hebben. Het enige wat jij nodig hebt is een nuchter verstand en die krijg je door levenservaring en door fouten te maken. Je maakt in je leven verkeerde keuzes, besef dat dit soort momenten leermomenten zijn om jouw natuurlijk denken te verrijken.

De waarheid der liefde

Wie de echte waarheid kent, kent ook de liefde. Want echte liefde gaat nooit zonder waarheid. Wie de waarheid lief heeft zal voor altijd vrij zijn. Niet in de vorm van alles kunnen en mogen doen, maar in de vorm dat jouw denken niet langer gehersenspoeld is.

De reden dat veel mensen tegenwoordig scheiden is dat zij nooit echt hebben begrepen wat ware liefde is. Ware liefde is ongerept en is even zuiver als de waarheid. Maar wie de liefde misbruikt om er zelf beter van te worden, zal in staat zijn anderen te misleiden. Mensen komen bij mekaar en besluiten te gaan trouwen, maar omdat zij enkel rekening hebben gehouden met de voorspoed, zijn velen niet voorbereid op de tegenspoed.

De tegenspoed is niets meer dan mensen op de proef te stellen. Wie beweerd waarlijk in de liefde te staan of van iemand te houden, zal worden beproefd om te zien of het ook echt zo is.

Omdat wij in een gevoelsmaatschappij zijn grootgebracht hebben wij geleerd om alles op gevoel te redeneren. Zo zijn ook vele huwelijken gebaseerd op gevoel, en daar gaat het vaak fout. Want zelfs gevoelens kunnen op een bepaald moment wegglijden. En wie dan niet geleerd heeft om met het verstand te denken zal snel kiezen voor een scheiding.

Vele kinderen tegenwoordig hebben veel meer littekens door echtscheidingen. Het gevolg is dat hun littekens ook op hun nageslacht zijn gelegd. Het gevolg is dat zij het voorbeeld van hun voorouders zullen navolgen. Dit is het gevolg van waar wij als generatie nu staan. Het is niets meer dan normaal geworden om vreemd te gaan, om te gaan trouwen om het idee en om ons zelf een goed gevoel te geven. Trouwen tegenwoordig heeft meer een gevoelsmatige waarde dan een bovennatuurlijke waarde. Want ware liefde is bovennatuurlijk.

Maar dit is precies wat de elite wil. De liefde die zij promoten via de TV en kranten is niets meer dan een oppervlakkige liefde dat gebaseerd is op het vlees. De liefde die zij ons willen voorschotelen als ware liefde is niets meer dan dwaasheid dat op gevoel gebaseerd is. Vergeet niet dat het gevoel enkel in het vlees zit en los staat van ons denken waarin wij de wijsheid en kennis kunnen ontvangen.

De liefde, zoals wij die kennen in de huidige vorm, is niets meer dan een wapen dat tegen de massa wordt gebruikt om ze te misleiden. Zoals ik al eerder aanhaalde; je kunt geld gebruiken voor goede doeleinden, maar je kunt het ook gebruiken om slechte dingen te doen. Zo is dit ook met liefde. En de elite weet als geen ander hoe zij mensen op het verkeerde been moeten zetten door de liefde te misbruiken.

Wie streeft naar een goed huwelijk zal moeten leren om niet langer zijn of haar hart te volgen. Want zelfs het hart kan jou wel eens misleiden. Het enige wat wij moeten leren is om ons hart in de juiste banen te leiden, en dat doe je door jouw verstand voorop te zetten. Het is een leerproces en dat is niet in één dag klaar. Leren om meer jouw verstand voorop te zetten en het gevoel achterop is een zware taak. En omdat het een zware taak is wijken veel mensen daar liever van af. Dat komt omdat hun leven gebaseerd is op gevoel. Hoe houdt je het volk dom? Jawel, door ze aan te leren om hun gevoel te volgen in plaats van het verstand. Want een volk dat op gevoel leeft zal zeker niet het verstand gaan volgen en de elite weet dat maar al te goed. En daar worden allerlei middelen voor in gezet. De jaarlijkse All You Need Is Love. Maar ook andere programma's worden daarvoor ingezet dat het vlees moet plezieren, zoals kook of koop programma's.

De elite doet er alles aan om het volk blind en dom te houden. Nu weet ik wat jij als verweer gaat zeggen. *“Een mens zonder gevoel kan toch niet? Wij moeten toch wel gevoel hebben? Hoe moeten wij anders dan lief hebben? Alleen koude mensen hebben geen gevoel”*. Als eerste moet jij gaan beseffen waarom

bepaalde mensen koel zijn. Dat soort mensen zijn uit om misbruik te maken van vele situaties. Daarom dat dit soort mensen hebben geleerd om meer hun verstand te volgen, alleen zij maken er misbruik van. Daarbij zakt bij jou de moed alweer in de schoenen en ben je geneigd gauw jouw gevoelsleven weer op te pakken. Waarom? Omdat het voor jou veel gemakkelijker is. Maar niet de gemakkelijke weg is de weg der wijsheid.

Jij moet leren om niet koel te worden wanneer jij jouw verstand leert gebruiken i.p.v. jouw gevoel. Houdt er rekening mee dat wanneer jouw ogen open gaan en leert om jouw verstand te volgen, dat de hoogmoed ook om de hoek komt kijken. En dat is precies het moment waarin jij moet leren om keuzes te maken. Ben jij bereid jouw kennis te gebruiken om anderen hun verstand te openen, of ga je het gebruiken voor jouw eigen belang? Kies je om het te gebruiken voor jouw eigen belang dan wordt jij net zo koel als die andere groep mensen, waarover ik net sprak.

Kennis is macht, maar gebruik die macht om anderen ook diezelfde macht te geven zodat ook zij hun echte controle over hun leven weer zullen krijgen. En dit is het doel van ware liefde. Laat mensen kennis maken met de ware liefde door ze daarin te onderwijzen.

Vele scholen geven graag voorlichting over seksualiteit. Iets wat op het vlees en gevoel gebaseerd is. Maar onderwijs in wat ware liefde is wordt nergens gegeven. Maar jij hebt die macht op het moment dat jij leert om jouw verstand te volgen. Dan is het jouw verantwoordelijkheid om ze te onderwijzen in die kennis. Want kennis betekent ook dat jij een verantwoordelijkheid hebt. Kennis is nooit bedoeld om voor jezelf te houden.

Een natie dat weer wijs is heeft geleerd om hun verstand te gebruiken. Maar helaas, de elite achter de schermen willen dit niet. Zij willen geen volk dat uit zichzelf kan denken. Zij willen enkel jouw stem en jouw arbeid.

Een volk dat in wijsheid leeft is een aanstoot voor de elite.

Op het moment dat het volk gaat leren om in wijsheid te gaan leren, is als een schop tegen het zere been van de elite. Op het moment dat wij allen leren om niet het voorbeeld te volgen van de elite, zal de angst bij de elite alleen maar meer toenemen.

Terwijl zij ons dom proberen te houden door de MSM, commercials etc. moet het volk gaan beseffen in wat voor wereld zij werkelijk leven. En op het moment dat jij gaat beseffen hoe alles werkelijk zit, dan ga jij ook beseffen dat jij al die tijd jouw goedkeuring gaf voor bepaalde zaken die in feite niet goed zijn.

Jij gaat je tevens beseffen dat jij steeds meer afkeer krijgt van deze wereld. Want jij gaat inzien hoe verrot het mensdom is. Ook ga jij beseffen hoe jouw

geloofwaardigheid en vertrouwen is beschaamd door de elite. Het gevolg is dat jij opstandiger wordt tegenover de elite. En dat is precies wat er nodig is.

Niet een demonstratie zal de elite raken. Maar op het moment dat jij leert jouw verstand te volgen, zal hen keihard raken!

De massa leeft nog teveel in een sprookje.

Terwijl de massa maar blijft leven in een sprookje, gaat de misleiding der elite gewoon door. Helaas weet een meerderheid van de bevolking niet hoe en waarom zij misleid worden.

Je ziet de massa nog elk jaar tijdens koningsdag aan de kant van de weg staan met een vlaggetje in hun handen. Dit laat zien dat de massa zich nog steeds gemakkelijk laten misleiden. Maar de vraag is waarom mensen dat soort volk maar blijven eren, ondanks hun gruwelijke achtergrond.

Het heeft te maken met 'geen voorstelling kunnen maken van hoe dingen werkelijk zijn of kunnen zijn'. Omdat de massa nog steeds uit gaat dat de koning of koningin wel eerlijke mensen zijn, kunnen zij geen voorstelling maken waartoe zij tot in staat zijn. Het gevolg is dat zij altijd in de misleiding zullen blijven zitten. Mensen zien enkel de buitenkant van het koningspaar. Met een misleidende lach op hun gezicht weten zij de massa telkens te misleiden en ze laten zichzelf overkomen alsof zij geen bloed aan hun vingers hebben.

En mensen trappen er gewoon in. Maar een ander oorzaak is ook dat mensen geen vragen stellen of bepaalde zaken in twijfel trekken. Waarom dat precies is, is voor elk iemand weer anders. Wat ik weet is dat deze mensen bang zijn voor kritiek uit hun directe omgeving. Stel je voor dat je vragen gaat stellen of bepaalde zaken in twijfel gaat trekken wat de massa niet doet, dan krijg je een lading kritiek over je heen. Dit is blijkbaar ook de drijfveer van velen om maar niet te gaan twijfelen aan bepaalde zaken of vragentekens zetten bij bepaalde dingen.

Misleiding zorgt ervoor dat mensen telkens blijven hangen tussen twee werelden, namelijk; de sprookjeswereld en een wereld vol van misleiding dat gehuld gaat in liefde en schijn.

Omdat de massa niet in staat is om ergens een bepaalde voorstelling van te maken, is het voor hen heel moeilijk om de misleiding te doorzien. Maar dit is ook te wijten aan het feit hoe wij allen zijn groot gebracht. Opvoeding, school, TV en kranten spelen daarin een grote rol.

Om van al deze dingen los te komen kost tijd, moeite en energie. Omdat het zoveel kost van jezelf kiest een grote meerderheid ervoor om er niet van los te komen. En een mens wil van nature niet weten dat zij in iets geloven dat pure misleiding is. De mens wil er liever niets van weten dat zij door anderen worden verteld dat zij al die jaren op de verkeerde been zijn gezet.

Maar ook daar ligt een oorzaak. Mensen zijn door de jaren heen gewoon geworden met de misleiding. Het is in feite hun veilige cirkel geworden waar ze niet uit getrokken willen worden. Want op het moment dat jij de misleiding doorziet, dan zal de aarde onder jouw voeten weg vallen. Twijfel, onzekerheid en vraagtekens zullen dan om de hoek komen kijken. Vanaf dat moment ga je heel anders naar de wereld kijken. Ook jouw algemeen beeld op het leven zelf zal enorm veranderen.

Je gaat anders met dingen om op het moment dat jij de stem van de misleiding hebt doordrongen. Buitenstaanders, inclusief familie, zullen jouw manier van leven snel afkeuren. Want vergeet niet dat wie in de waarheid staat veel vijanden zal maken. En dat laatste willen mensen niet.

Ik heb het zelf ervaren hoe dat is. Vroeger had ik veel meer vrienden dan nu. In de periode toen ik nog naar de kerk ging, had ik veel vrienden. Totdat ik erachter kwam dat alles op misleiding was gebaseerd, gingen al deze zogenoemde vrienden tegen mij tekeer. Ze keerden zich tegen mij alsof ik een vijand was geworden.

Vanaf dat moment begon ik te ervaren wat eenzaamheid was. Maar achteraf ben ik blij dat ik het heb mogen ervaren. Want wie in de eenzaamheid is kan beter nadenken. Het heeft mij meer bewust gemaakt in wat voor wereld ik leef. En zoals een wijs man al eens tegen mij zei; “De wereld is goed, maar het mensdom is in en in verrot”. Op het moment dat jij de eenzaamheid zult ervaren raad ik jou aan de natuur in te gaan. Want ook jouw zicht op de natuur zal veranderen. Leer van de schoonheid van de natuur. Want de schoonheid van de natuur is gevuld met liefde en rechtvaardigheid! Iets wat het mensdom nog steeds moet leren.

Probleem, crisis en oplossing

Misschien heb jij er nooit bij stil gestaan dat crisissen ook worden gebruikt om jou te misleiden. Maar geloof mij, ook crisissen worden gebruikt om de massa slapende te houden. Het begint bij een probleem dat uiteindelijk uitgroeit tot een enorme crisis!

Op het moment dat het volk in de greep van misleiding worden gehouden, is het voor deze mensen erg moeilijk om hier los van te komen. Het vertrouwen van deze mensen is zodanig vastgeroest aan beloftes van de elite, waardoor een ander uitweg ontzettend moeilijk wordt.

Op het moment dat jij misleid bent is het nodig dat je ook in die misleiding blijft zitten. Daarom worden er crisissen inwerking gesteld. Het maakt niets uit om wat voor crisis het gaat. Of het nou om een financiële crisis of een pandemie gaat, het maakt niets uit! Door mensen bezig te houden met een crisis zal hun zicht op de werkelijkheid steeds meer vervagen totdat er niets meer overblijft.

Door een crisis zolang mogelijk in stand te houden zijn de elite achter de schermen bezig met het doorvoeren van nieuwe plannen. Eenmaal wanneer deze plannen zijn uitgerold, komen zij met een oplossing voor de crisis. Omdat jij steeds in de greep was van deze crisis heb jij gewoonweg niet opgelet op wat er achter de schermen gebeurde. Maar je bent al zover afgeleid door deze crisis waardoor je zeker niet verder zult gaan zoeken. Immers, zolang jij maar weer uit die crisis weg kunt komen.

Een crisis kan zorgen voor wanhoop bij mensen en wanhoop zorgt voor afleiding en afleiding zorgt ervoor dat jij steeds verder afdrijft van de waarheid. Juist in een bepaalde crisis, die elk moment kan uitbreken, moet je waakzaam blijven! Je kan bepaalde situaties en gebeurtenissen onderkennen aan hun aard. Wanneer deze extreem word opgedikt, terwijl de aard van deze situatie niet eens zo ernstig is, heb je te maken met een afleidingstactiek!

Op het moment dat een regering met een zogenoemde oplossing komt moet je echt waakzaam zijn! Want in de geschiedenis hebben wij wel gezien dat een maatschappij na elk soort van crisis veranderde. Maar omdat jij blij bent om uit die crisis te zijn, accepteer jij die veranderingen. Maar geloof me, alle crisissen die wij in Europa hebben gekend heeft voor veel veranderingen gezorgd, ook in ons denken. En het zijn beslist geen positieve veranderingen. De meeste oplossingen waren enkel bedoeld als een pleister op de zere wond.

De oplossing waarmee men vaak komt zorgt voor verandering, ofwel het steeds meer normaliseren van bepaalde zaken. Op het moment dat jij die verandering als een soort van strohalm aangrijpt is niets meer dan een wanhoopsdaad omdat jij zo graag uit die crisis wil.

Ondertussen ben jij aan het wennen aan de nieuwe veranderingen. En zonder dat jij het weet word jij slapende gehouden omdat je totaal niet bezig bent met de waarheid. Mensen worden bezig gehouden wanneer er een bepaalde crisis of pandemie uitbreekt. Daarmee verliezen deze mensen heel snel de realiteit uit het oog. En de elite weet dit maar al te goed.

Misleiding kent vele vormen en dat is waar mensen geen rekening mee houden. Misleiding is een verzamelwoord van allerlei soorten manieren van bedrog! Maar omdat wij er van uitgaan dat een regering ons nooit zou kunnen voorliegen, blijven wij maar staan in die misleiding! Nogmaals; misleiding lijkt enorm veel op de waarheid, het kent BIJNA alle kenmerken van de waarheid.

Angst is de sleutel tot gevoelsmatige macht

Tot nu toe hebben wij al heel wat zaken besproken wat betreft misleiding als waarheid. Maar nog steeds zijn alle zaken niet uitgesproken. Toen ik op een bepaald moment dacht alles te hebben gehad, kwam ik toch weer tot de conclusie dat wij nog maar in het begin zitten van de misleiding.

Politieke leiders teren graag op angst van het volk, iets wat velen tegenwoordig nog steeds niet door hebben! Al eerder sprak ik over de gevoelsmaatschappij waarin wij leven. Ook angst speelt daarin een grote rol. In de eerste plaats hoef je zelf geen angst te creëren. Dat is iets wat het volk onderling al doet!

Angst heeft dezelfde werking als dominostenen. Als de eerste steen valt, dan valt de rest ook. Dit is precies hoe ook de elite werkt achter de schermen. Zij praten mensen eerst iets aan. Bij de één wekt het angst op en bij de ander niet.

Een voorbeeld:

“De politiek gooit een bal op, de spelers(het volk) moeten er op reageren. De eerste die erop reageert geeft de bal vervolgens weer door. Dit is precies wat er tegenwoordig gebeurt. Het enige wat er nog moet gebeuren is dat de mensen op de tribune erop reageren.

De politiek heeft dus nog geen fractie gedaan om de bal onder de spelers door te geven, dat doen de spelers zelf! M.A.W. de politiek is de scheidsrechter, de spelers zijn de voetballers en de omstanders, de kijkers, zijn degenen die mekaar weer opjutten. Zie hoeveel geweld er al plaats vind bij sommige voetbalwedstrijden. Men is al bang om te moeten verliezen! Dus pure angst!”

Angst is de manier om bepaalde bevolkingsgroepen onder controle te krijgen. Mensen hebben het niet door maar de politiek leeft voort op angsten van mensen. Dat is de machtssleutel als je bepaalde doelen wilt bereiken als het gaat om totalitaire controle.

Je zal je nu wel afvragen wat dit te maken heeft met misleiding. Maar misleiding gaat daarin juist verder! Misleiding teert ook op angst. Misleiding teert op al het negatieve! Want mensen zoeken een uitvlucht in hun negatieve en angstige situatie. En daarom dat de misleiding om de hoek komt kijken om daarin invulling te geven.

Dit is ook wat de politiek doet. Zij gooien een bal op, het volk reageert erop en geeft het door. Dan krijg je met problemen te maken. Daarop reageert de politiek weer en door behulp van omslachtigheid misleiden zij het volk.

Misleiding gebruikt altijd omslachtigheid om alles moeilijker te maken. En omdat het op een oplossing lijkt, stemmen mensen ermee in, zonder onderzoek te doen. Misleiding werkt zo omslachtig waardoor mensen niet eens meer de tijd nemen om te onderzoeken wat echt of nep is.

En dit is ook wat de politiek doet. Zij maken alles omslachtig voor het volk. Dit doen zij zodat het volk geen vragen gaan stellen. Immers, je gaat ervan uit dat jouw politieke leiders jou in goedheid zullen helpen in die omslachtigheid, dus vertrouw je automatisch op de overheid!

Omdat wij leven in een maatschappij vol omslchtigheid is het volk onzekerder geworden. Inderdaad, dan krijg je te maken met angst. *“Doe ik het wel goed, vul ik niet alles verkeerd in? Oh, moet ik toch een instantie erbij halen die mij hierin helpt”*. Ik noem dit gewoon als voorbeeld om te laten zien hoe angst werkt. Het begint klein en het eindigt groot. Uiteindelijk moet je erkennen dat je daardoor afhankelijk bent geworden van overheidsinstellingen.

Angst zorgt ervoor dat jij denkt dat je niet meer zonder de overheid kunt. Hoemeer jij afhankelijk bent van overheidsinstellingen hoe gemakkelijker het is om jou te misleiden. Je stemt overal mee in omdat je denkt dat je niet zonder ze kunt.

Mensen zijn zo afhankelijk geworden van overheden, omdat overheden de keuzes maken. Zij bepalen de wetten, zij bepalen wat goed of slecht is. Door de omslchtigheid van het systeem verlangen mensen naar instanties die alles voor ze doen. Daarmee buig jij dus ook mee met alle wetten die zij invoeren. Daarmee stem jij dus ook in wat goed of slecht is volgens de overheid, omdat jij volledig aan hen bent overgegeven.

Maar de misleiding is dat mensen niet doorhebben dat hun angsten gebaseerd is op wat hun overheid bepaald.

Het leven van vele mensen is afhankelijk geworden van wat de overheid bepaald. Mensen denken vrij te zijn. Ja, vrij van oorlog. Maar dit betekend niet dat er geen misleiding zal zijn. Wie misleid is, is niet vrij. Mensen die de waarheid kennen zijn pas vrij!

Jij kan bijvoorbeeld elke maand ruimschoots rondkomen van jouw inkomen. Jij doet waar jij zin in hebt. Maar dit betekend niet dat jij niet misleid bent. Vrijheid in de zin van zonder financiële schulden of wat dan ook, is nog geen echte vrijheid.

Het wordt bepaald in jouw denken! Jouw denken bepaald of je vrij bent van misleiding of niet. Wie misleid is, is de slaaf geworden van de misleider. Want het denken wordt daarin grotendeels bepaald. Wie misleid is zal een mening geven dat gebaseerd is op de misleiding. En omdat het gedeeltelijk waarheid kan bevatten besmet jij ook andere mensen ermee.

Een gedeeltelijke waarheid wordt ook wel halve waarheid genoemd. Maar omdat mensen toch snakken naar EEN waarheid, zijn ze allang blij dat er toch nog iets is van een waarheid. Dus, pakken ze elk stukje waarheid aan. Maar wat deze groep mensen niet doorhebben dat zij zich daardoor juist nog meer laten misleiden.

Want een klein stukje waarheid wordt ook altijd gebruikt in de misleiding. Misleiders zullen altijd een stukje waarheid met zich mee brengen. Nogmaals;

omdat mensen snakken naar de waarheid, vooral in de tijden van nu, zijn ze bereid om zelfs halve waarheden aan te nemen.

Angst heeft daarin de grootste rol. In tijden van angst pakken mensen elk stukje strohalm aan. Ook al lijkt iets op de waarheid, dan pakken ze het met beide handen vast! Wanhoop leid tot dwaasheid, en dwaasheid zorgt ervoor dat mensen verkeerde keuzes maken. Maar wie misleid is zal dat niet door hebben.

“Een machtsgreep der elite is gebaseerd op angst dat zinspeelt op het gemoedstoestand van mensen” – Sjouke van der Naalt

Het normaliseren van een bepaalde toestand.

Normalisatie is één van de ingrediënten van misleiding. Wie dit boek grotendeels heeft gelezen zal nu ook begrijpen hoe normalisatie werkt in een misleiding.

Normalisatie begint pas wanneer iemand eerst leert om een bepaalde situatie te accepteren. Normalisatie komt daarom altijd aan het eind van een bepaald proces. Het leren accepteren van een bepaalde situatie wordt op school met de paplepel in gegoten.

Voordat men begint met het normaliseren, gaat er ongeveer 20 jaar aan vooraf voordat iemand pas open staat voor normalisatie. Als jij terug kijkt naar 20 jaar geleden, welk verschil zie je dan? Precies! Er zijn dingen genormaliseerd die 20 jaar geleden totaal of bijna niet normaal waren.

Dit is precies hoe misleiding dus werkt. Mensen staan vaak niet stil dat misleiding een proces is dat heel lang kan duren. Zoals ik al eerder aangaf, misleiding komt niet zomaar binnenstormen, dat zou immers te verdacht overkomen. Daarom dat misleiding zich niet snel opdringt.

Maar voordat je zaken kunt normaliseren moet je er eerst voor zorgen dat mensen zijn misleid. Na verloop van ongeveer 20 jaar misleiding kun je beginnen met het normaliseren van bepaalde dingen. Weet je wat voor gevolgen dit heeft? Dat jij nooit meer los komt van misleiding, al denk je dat je niet meer misleidt bent.

Normalisatie gebeurt altijd door jouw gevoel. Je accepteert door jouw gevoel om bepaalde dingen te normaliseren. Wat volgens jouw gevoel redelijk is dat ga je als normaal beschouwen. Maar wie zijn gevoel volgt is een blind schaap zonder herder. Want de herder in dit bestaan is het verstand. Iets wat niet geleerd wordt op school.

Op het moment dat jij ontdekt wat waarheid is moet je verder gaan! Want wat jij op zo'n moment nog niet beseft is dat je gewend bent geraakt aan bepaalde zaken en omstandigheden. Normalisatie zorgt namelijk voor gewenning bij

mensen. En waar jij aan gewend bent geraakt zorgt ervoor dat jij daar ook moeilijk los van komt. Dit kost moeite en energie.

Je zult weerstand ervaren, dit is niet alleen bij jezelf, je zult het voornamelijk ervaren bij mensen in jouw omgeving. In de eerste plaats zullen zij jou belachelijk maken. Met allerlei argumenten proberen ze jou te overtuigen dat je ongelijk hebt. Nogmaals: een argument is nog geen waarheid! Je zult ook zeker vrienden kwijt raken wanneer jij afstand doet van hetgeen waar jij al jaren lang aan gewend bent geraakt. Want niet alleen jij bent gewend geraakt aan een bepaalde normalisatie. Ook vrienden of familie zijn door hun opvoeding, school, opleiding en media misleidt, hetzij bewust of onbewust.

Los komen van normalisatie is ontzettend moeilijk. Normalisatie werkt namelijk niet alleen oppervlakkig, nogmaals, het werkt voornamelijk op jouw gevoelsleven! En omdat wij er alles aan doen om ons gevoel niet te willen kwetsen, is het voor veel mensen al de overtuiging dat zij toch beter af zijn met een misleiding dan met de waarheid. Daarom dat de massa liever niet mee doet aan een nuchtere bewustwording! Om los te komen van bepaalde normalisaties kost tijd en energie. De kans dat je bijvoorbeeld keuzes moet gaan maken, die zelfs tegen jouw eigen gevoelens ingaan, is groot! Leer te aanvaarden dat het gevoel niet kan nadenken. Leer te aanvaarden dat je door de jaren heen bent misleidt en dat je daar van los moet komen. Dan pas ga je ook wennen aan het idee dat ook bepaalde normalisaties helemaal niet zo normaal zijn dan ze op het eerste gezicht leken.

Daarom gaan wij naar het volgende gedeelte: Bewustwording!

Het creëren van bewustzijn!

In de eerste plaats, als ik spreek over bewustzijn dan denkt een grote menigte al aan New Age. Nee mensen, dat is niet waarop ik doel! Ik heb niets met New Age!

Het ontstaan van bewustzijn wil zeggen dat jij alle reguliere kennis naast jou neerlegt. Bewustzijn zorgt ervoor dat jij een derde opinie hebt. Jij hebt een mening dat niet past tussen ja of nee.

Op het moment dat jij een bewustheid creëert ga je zelf ontdekken hoe alles daadwerkelijk werkt! Je bent niet langer afhankelijk van andermans kennis. Jouw kennis is gebaseerd op wat jij zelf hebt ontdekt.

De politiek voert druk uit op de bevolking om hun eigen bewustzijn langzamerhand uit te laten schakelen. Zij zijn degenen die niet willen dat jij bewust wordt van de ware realiteit!

Je hebt drie soorten realiteiten:

1. Oppervlakkigheid.

2. Draagvlak
3. Werkelijkheid.

***Oppervlakkigheid** leeft een groot deel onder ons volk. Oppervlakkigheid zorgt vaak voor onbegrip voor mekaar. Mensen leren daardoor niet meer om voor elkaar te zorgen.*

***Draagvlak** zorgt voor problemen. Je probeert draagvlak te zoeken voor iets waarvan bekend is dat het voor problemen kan zorgen.*

***Werkelijkheid** is een dimensie waarin liever niemand wil leven. Werkelijkheid zorgt vaak voor verwarring omdat mensen niet gewend zijn aan de werkelijkheid. Daardoor is hun zicht op de werkelijkheid als één grote mist geworden.*

Dit zijn o.a. hindernissen waar mensen tegenaan lopen. Daarom is het geen new age als jij werkt aan jouw bewustzijn! Jouw bewustzijn is de beste kapitein in jouw bestaan. Bewustzijn zou als het ware de kompas moeten zijn in jouw leven.

Bewustwording is een levenswijze waarin wij kunnen leren om te beseffen waarin wij leven. Waarin wordt jouw leven bepaald? Hoever is jouw bewustzijn ontwikkeld? Allemaal vragen dat jouw toekomst kan bepalen.

Bewustzijn kan ook nooit worden nagemaakt. Want bewustzijn ligt ver van de misleiding af! Bewustzijn wil zeggen dat jij wakker bent! Maar vergeet niet; wie wakker is zal onder een vergrootglas worden geplaatst!

Ik ervaar zelf hoe het is om bewust te zijn van de ware realiteit! Telkens lig je onder een vergrootglas bij de politie. Inderdaad, bewust worden van de realiteit heeft een prijs! Want op het moment dat jij werkt aan jouw bewustwording zal ook jouw mening worden bijgesteld.

Op het moment dat jij bewust wordt van de realiteit gaan de tentakels omhoog en ga je anders kijken naar het leven. Jouw mening zal daardoor geheel veranderen. En dat is wat de elite niet wil! Jouw mening mag zeker niet veranderen. Want verandering van mening zorgt ervoor dat jij anders gaat reageren op de dingen in het leven.

Toen ik ontdekte hoe ik werd misleid begon ik al te veranderen.; Het bewust worden van het feit dat ik misleid werd was voor mij gelijk de ommekeer. Mijn bewustzijn veranderde per direct en mijn kijk op het leven was voorgoed veranderd!

Tot slot...

Je hebt geen opleiding nodig om de waarheid te leren kennen. Je hebt geen studie nodig om een beter mens te worden. Uiteindelijk ga je zelf ontdekken hoe alles werkt.

Ik hoop dat dit boek jou heeft geholpen in het zoeken naar de waarheid. Ondanks alle onbewuste spelfouten in dit boek wilde ik jou laten zien hoe het werkt in een bestaan waarin alles al moeilijk wordt gemaakt. Spelfouten doet niets af aan wat ik jou wilde laten zien over dit bestaan.

Alle woorden die ik hierin heb gebruikt zijn gewoon eigen levenservaringen. Door mijn vallen en opstaan heb ik mogen leren hoe het leven daadwerkelijk werkt. Ik ben geen geleerde, ik ben ook niet iemand die zich bezig houdt met spelfouten. Ik houd mij enkel bezig met de werkelijkheid waarin wij allen bewegen.

Ondanks de spelfouten die je zeker zult ontdekken; weet dat ik dit niet bewust heb gedaan. Ik houd mij namelijk niet bezig met de officiële spelregels! Wat voor mij van groot belang is dat het bewustzijn van mensen zal vergroten en dat zij zullen ontdekken hoe de misleiding werkt.

Mijn doel van dit boek is dat mensen wakker zullen worden en dat zij bewust zullen worden van de realiteit waarin zij leven. Niet alles is wat het lijkt!

Wanneer mensen vroegtijdig zullen ontdekken dat zij al die jaren zijn misleid, zullen zij ook beter leren begrijpen om dankbaar te zijn voor de kleinste dingen in het leven.

Een geleerde kan een mens niet helpen in een misleiding omdat een geleerde enkel bezig is met wat hem is aangeleerd. Een mens dat leert door eigen vallen en opstaan is zelfs veel verder dan een geleerde. Daarom dat het moeite kost om de werkelijkheid te onderkennen.

Na alles wat ik heb mogen vertellen hoop ik dat jij er baat bij zult hebben en dat jouw bewustzijn daardoor verhoogd zal worden. De tijden waarin wij allemaal leven zijn onzeker. Daarom zijn wij allemaal een extra stuur nodig dat ons in de juiste richting stuurt.

Wil je graag meer weten? Ga naar www.censuurvrij.com.
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om dit boek onder een andere naam te verkopen! Ook is het niet toegestaan om dit boek onder een andere naam te promoten. Vermeld daarom altijd naar dit boek wanneer bepaalde werken of artikelen gebaseerd zijn op inhoud van dit boek.



De
Misleiding
Als
Waarheid!

Een boek door: Sjouke van der Naalt